

DE SCHEPPING

“Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd”.

Psalm 24:1-2

1. God is de schepper van de hemelen en de aarde, het Universum ^{Genesis 1:1}, en alles wat er in is ^{Psalm 24:1-2}, en dit dienen wij te aanvaarden in geloof. Hebreëen 11:3 zegt “*Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het Woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare*”. Hij creëerde deze wereld “omwille van Zijn Majesteit” ^{Jesaja 43:6,7} oftewel om te tonen dat Hij God is.
2. De mens, Adam, werd door God geschapen ^{Genesis 1:26-27} uit [de] aarde en zijn vrouw Eva werd “uit Adam genomen” zodat zij “vlees van zijn vlees” was; een helper, een als hem, zijn gelijke ^{Genesis 1:23}. Beiden, man en vrouw, naar het beeld van hun Schepper ^{Genesis 1:26-27}, God, zonder zonde want Hij “keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was” (Genesis 1:31).

De mens was geschapen om God te eren en groot te maken en zij zijn **voor elkaar** geschapen **als man en vrouw** om elkaar te dienen en aan te vullen. ^{Genesis 2:18}. De relatie en verhouding tussen man en vrouw is daarmee een afspiegeling van de relatie welke Christus onderhoudt met de Gemeente: als hoofd dat Zijn Lichaam voedt, liefheeft en koestert. ^{Efeze 5:22-28}. De man dient zijn vrouw lief te hebben en zij dient hem te erkennen als haar hoofd. Zo heeft ook Christus de Gemeente ¹⁾ lief en erkent deze Hem als Hoofd van de Gemeente.

3. In en door de schepping herkennen wij God. Niemand kan ontkennen dat God zich heeft geopenbaard aan hem ^{Romeinen 1:20}. En daarom is er ook voor niemand een excuus!

Opmerking

Het erkennen van God als Schepper van Hemel en Aarde, en de door God in de schepping gelegde orde, is daarom van praktisch en geestelijk belang -zie ook het volgende hoofdstuk- voor een goede rolverdeling binnen gezin, gemeente en maatschappij. Hiervan afwijkende relaties van geslachtsgelijken zijn een ontkenning van de Waarheid namelijk dat Christus het hoofd van de gemeente is en tegengesteld aan de Goddelijke scheppingsorde ^{Marcus 10:6}.

¹⁾ Ten onrechte heeft de NBV-vertaling hier het woord Gemeente vervangen door “kerk”. De grondtekst spreekt namelijk over **ekklesia**, dit betekent: **uitgeroepen vergadering** oftewel **Gemeente**. Vergelijk, eveneens in de NBV, bijvoorbeeld Matteüs 18:17 en Handelingen 5:11 e.a. plaatsen waar hetzelfde woord **ekklesia** vertaald is met “gemeente”. Hier is dus sprake van een inconsequente vertaling en onnodige aanpassing of ombuiging van de grondtekst aangezien het woord “kerk” een afgeleide is van het griekse **Kurios** (= Heer).