

Les 45.

Blijven.

Lees Johannes 15:1-16.

Het woord “*blijven*”, zoals het gebruikt wordt in Johannes 15:1-16 betekent: voorduren, bestendigen. Blijven is niet een situatie van zaligheid, maar van zegen.

Zeven resultaten van “blijven”.

1^e. Vrucht:

Joh. 15:5-8 Hier worden drie “*graden*” van vrucht genoemd: “*vrucht*”, “*meer vrucht*” en “*veel vrucht*”.

2^e. Verhoorde gebeden:

Joh. 15:7 “*Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden*”.

Wanneer wij “*in Hem blijven*” zullen wij niet bidden wat in strijd is met het karakter van de Here. Dit blijkt ook uit Johannes 14:13-14.

Joh. 14:13-14 “*en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen*”.

3^e. Zijn liefde in ons verwezenlijkt:

Joh. 15:9 “*Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde*”.

Als wij in hem blijven, zullen wij altijd leven in het bewustzijn van Zijn liefde. Als wij Christus verlaten, verliezen wij dat bewustzijn.

4^e. Gehoorzaamheid.

Joh. 15:10 “*Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde*”.

Alleen als wij in Christus blijven kunnen wij Zijn geboden bewaren:

Joh. 15:17 “*Dit gebied Ik u, dat gij elkander lief hebt*”.

1 Joh. 3:23 “*En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft*”.

5°. Volkomen blijdschap.

Joh. 15:11 *“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde”.*

Een christen behoort gelukkig te zijn. Het is zowel een vermaning als ook een voorrecht; *“Verblijdt u in de Here”*. Deze volkomen blijdschap ontvangen wij alleen als wij in de Here blijven.

6°. Onze kennis van zijn wil.

Joh. 15:15 *“Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam”.*

Veel gelovigen klagen er over dat ze de wil van de Here God niet kennen in het ene of andere probleem. Dat komt, omdat ze niet in Hem blijven. Het is Zijn verlangen om aan zijn *“vrienden”* bekend te maken.

Gen. 18:17-18 *“En de HERE dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden”.*

7°. De blijvende resultaten van ons dienst:

Joh. 15:16 *“Uw vrucht blijve”.*

Veel vruchten zien er in eerste instantie veel belovend uit, maar ze komen nooit tot rijpheid:

Lukas 8:14 *“Wat in de dorens viel, dat zijn zij, die het gehoord hebben; en gaandeweg worden zij door zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht”.*

Maar als de rank in de Wijnstok blijft vloeien de levenskrachtige sappen onbelemmerd door de rank en de vruchten gezond en rijp worden.