

WAT IS DE BIJBEL?

In de lessen die gaan volgen zult u veel zaken gaan leren uit de Bijbel. U zult ook veel gaan leren over God en over het Christendom. Wat is de Bijbel? Hoe hebben we de Bijbel gekregen? Waar gaat de Bijbel eigenlijk over en ... hoe kunnen we leren de Bijbel te begrijpen? Het is immers "een oud boek met veel ouderwetse taal". Belangrijke vragen, waar we graag verder op ingaan.

HET WOORD VAN GOD

Wij geloven dat de Bijbel het "Woord van God" is. We zullen dit -later- ook onderbouwen/aantonen. Voorlopig zullen wij u moeten vragen dit te accepteren als één van onze uitgangspunten. Het is een boek waarin Hij aan de mensen Zijn Boodschap wil overbrengen, in feite Zijn "communicatiekanaal" of "brief" aan de mensen. Deze 'brief' kent een specifieke indeling:



- het éérste deel van de Bijbel is het "Oude Testament", afgekort tot OT.
Dit gedeelte is onderverdeeld in 39 boeken, of rollen (zo werden boeken vroeger geschreven en bewaard, op rollen dierenhuid of papyrus). Deze boeken zijn allemaal geschreven voordat Jezus op aarde kwam. De laatste ongeveer 400 jaar voor dat moment. Zij beslaan samen een periode van ongeveer 4.000 jaar voor wat betreft de onstaansperiode.
- het twééde gedeelte van de Bijbel is het "Nieuwe Testament" (NT).
Dit gedeelte bevat 27 boeken en al deze boeken zijn geschreven ná de komst van Jezus, in de periode van ca. het jaar 30 tot (uiterlijk) het jaar 90 na Christus.

HOE KOMEN WE AAN DE BIJBEL?

De boeken van de Bijbel zijn geschreven door verschillende auteurs, en de auteurs zijn voor nagenoeg alle boeken bekend. Wij geloven dat deze boeken door God geïnspireerde boeken zijn en dat zij daarmee 'het Woord van God' zijn. Zoals één van de volgelingen van Jezus het verwoorde in zijn boek/brief wanneer hij spreekt over de profetische boeken en woorden in de Bijbel: "Want niet door [de] wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar <heilige> mensen van Godswege [= door God] hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken". (2e brief van Petrus, hoofdstuk 1 vers 21, Voorhoeve vertaling).

Nb! We zullen later zien wie of wat de Heilige Geest is.

Met de inspiratie van de Bijbel bedoelen we dit: God zei tegen zijn profeten dat zij Zijn woorden moesten opschrijven en zij deden dit. Dit kunnen we lezen in bijvoorbeeld het boek Jeremia 30:2 "Zo zegt de Here, de God van Israël: schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek". En Paulus, één van de apostelen van Jezus, schrijft: "Alle schrift is van God ingegeven" (2e brief aan Timoteus, hoofdstuk 3:16 - Voorhoeve vertaling).

Dit is dus de manier waarop de Bijbel tot stand is gekomen. Het is opgeschreven -zeer nauwkeurig, eeuw na eeuw- en doorgegeven aan volgende generaties. Er is géén enkel ander boek dat op deze manier tot stand is gekomen. Het is daarmee uniek in zijn soort. De Bijbel waarschuwt voor het 'toevoegen' of 'afdoen' van het Woord. De schrijvers en "overschrijvers" -zowel de Joden vroeger als de monniken later- hebben dit altijd zeer serieus genomen en zelfs methoden ontwikkeld om te zorgen dat er geen letter te véél of te weinig werd overgeschreven en dat elke kopie een exacte kopie van het origineel was. De vondst van bijvoorbeeld de Qumran ("Dode Zee") rollen toonde dit nog maar eens duidelijk aan; er was in al die eeuwen niets van de boodschap verloren gegaan.

WAAR GAAT DE BIJBEL OVER?

De Bijbel verteld ons het verhaal hoe de mens door God werd gemaakt en zich vervolgens tegen God keerde en de band die er was met God verbrak (een keuze welke de mens dus zélf maakte!). Hoe God een volk, Israel, koos om daarmee een verbond te sluiten - en hoe Hij verder handelde met dit volk en hoe dit volk hem vaak verdriet deed.... Uiteindelijk stuurt God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde om de verbroken band met Hem te herstellen. Hij zag, en wist, dat de mens dit zelf niet kon en bood daarom hiervoor "in Jezus" een oplossing aan de mensheid aan. De Bijbel laat zien hoe wij de gebroken band met God kunnen herstellen.

God gaf ons dit boek om de waarheid te leren kennen. De Bijbel verteld ons de waarheid over ons zelf (houdt ons als het ware een spiegel voor), over de zonde, over redding of het herstel van de band met God, over God's vijand - de satan - en over Hem zelf.

DE BIJBEL BEGRIJPEN

Er zijn heel veel zaken in de Bijbel die voor een mens vaak moeilijk te begrijpen zijn. Het zou daarom handig zijn als we een leraar of een uitlegger hadden die ons kon alles kon leren wat we zouden moeten weten over de Bijbel. Denk wat dat betreft terug aan onze schooltijd; toen we moesten leren rekenen hadden we ook een leraar of lerares nodig die ons de basisbeginselen leerde. Veel mensen zeggen vaak: "de Bijbel is te ingewikkeld, ik begrijp daar niets van". Maar,... als we als leek een wiskunde boek openslaan zullen we het ook nooit begrijpen zónder de elementaire basisbeginselen te kennen. Wie niet kan of heeft leren rekenen zal nooit iets begrijpen van de wiskunde! Zo is het ook met de Bijbel; als we de basisbeginselen en achtergronden niet (wensen te) kennen, dan zullen we nooit de Bijbel volledig kunnen begrijpen.

Er ís een leraar die ons verder wil helpen bij het begrijpen van de Bijbel. Dat is de "Heilige Geest". God heeft ons de Heilige Geest gestuurd om de Bijbel beter te leren begrijpen en om ons te helpen om God te begrijpen. Om het eenvoudig te houden in deze eerste les: de Heilige Geest is een "onderdeel" van God en Hij laat dat "onderdeel" in ons leven, in onze harten/gedachten, komen op het moment dat wij gaan geloven in God. Dit is heel belangrijk om te weten. Het is iets éénmaligs en hoeft nooit meer herhaald te worden. Het vindt plaats op het moment dat u in God gaat geloven.

ACHTERGROND EN INDELING VAN DE BIJBEL

Voor een goed begrip van de Bijbel is het daarnaast belangrijk te weten hoe de Bijbel is opgebouwd. Niet alleen de verdeling tussen oude- en nieuwe-testament kennen maar ook weten dat de Bijbel is opgebouwd uit verschillende onderdelen en dat bepaalde boeken tegen een bepaalde achtergrond zijn geschreven.

De Bijbel valt, naast het oude en nieuwe testament, verder te verdelen in een aantal hoofdelen:

OUDE TESTAMENT

- DE WETBOEKEN (Pentateuch)
 - Genesis
 - Exodus
 - Leviticus
 - Numeri
 - Deuteronomium
- GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN
 - Jozua
 - Richteren
 - Ruth
 - 1 en 2 Samuël
 - 1 en 2 Koningen
 - 1 en 2 Kronieken
 - Ezra
 - Nehemia
 - Esther
 - Poetische boeken
 - Job
 - Psalmen
 - Spreuken
 - Prediker
 - Hooglied
- GROTE PROFETEN
 - Jesaja
 - Jeremia
 - Klaagliederen
 - Ezechiël
 - Daniël
- KLEINE PROFETEN
 - Hosea
 - Joël
 - Amos
 - Obadja
 - Jona
 - Micha
 - Nahum
 - Habakuk
 - Zefanja
 - Haggai
 - Zacharia
 - Maleachi

NIEUWE TESTAMENT

- DE BLIJDE BOODSCHAP (EVANGELIE)
 - Mattheus
 - Marcus
 - Lukas
 - Johannes
 - Handelingen
- DE BRIEVEN
 - Romeinen
 - 1 en 2 Korinthe
 - Galaten
 - Efeziërs
 - Fillipenzen
 - Kolossenzen
 - 1 en 2 Thessalonicenzen
 - 1 en 2 Timotheüs
 - Titus
 - Filemon
 - Hebreëën
 - Jacobus
 - 1 en 2 Petrus
 - 1, 2 en 3 Johannes
 - Judas
- DE APOCALYPS (de "toekomstige dingen", profetisch)
 - Openbaring aan Johannes

Het is voor onze latere studie handig dit schema te kennen! Probeer uzelf er vertrouwd mee te maken.

ENIGE BRON VAN CHRISTELIJKE OPENBARING?

De Bijbel is -voor wat ons betreft- de enige bron van Christelijke openbaring. In deze cursus worden géén andere bronnen gebruikt noch geaccepteerd tenzij als aanvullend commentaar. Paulus zegt:

"Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel (u) een ander Evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt" [Galaten 1:8].

Dat zijn "stevige woorden", maar ons uitgangspunt is dus dat zaken als traditie, overlevering, "leerstellig geschriften" (bijvoorbeeld geloofsbelijdenissen) wel interessant zijn en Bijbelse waarheden kúnnen bevatten, zij zijn niet in de plaats van de Bijbelse waarheid. Laat staan zaken als "profetieën" van "hedendaagse profeten"... Wij geloven en belijden -en spreken hierin bijvoorbeeld Luther na- dat alléén de Bijbel de Christelijke openbaring bevat.