



## **De intrede van de zonde**

Lezen: Genesis 2:17; 3:1-15

### **I. Het instrument van de verleider**

Satan werkt steeds door middel van 'agenten'; dwz. mensen of demonen. In de hof van Eden vond hij de slang, die "listiger" was dan allen.

Het woord listig is een vertaling van het Hebreeuwse 'nachash', wat betekent: de stralende of engel van het licht. Het woord houdt in de Bijbel verband met 'wijsheid', maar ook met bedrog en list. In Ezechiël 28:14 staat een uitgebreide toe lichtung op wie de satan was: "Gij waart een beschuttende cherub [= een engel, een hemelwezen, een gevleugelde menselijke gedaante met 4 gezichten: een mens, een leeuw, een rund en een arend] met uitgespreide vleugels; Ik [God] had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend temidden van vlamme stenen".

Als voorbeeld van een dergelijke vertaling van het woord 'listig' neem ik een stukje uit de "Targum Pseudo Jonathan", de vertaling/vertelling zoals deze in de synagoge werd gebruikt: Gen. 3:1. En de slang was de wijste in het kwade van al het gedierte van het veld dat God gemaakt had. En zij (= de slang) zei tot de vrouw: Is het niet de waarheid dat God heeft gezegd niet zal je eten van enige boom in de tuin?

Satan is zeer gevaarlijk als hij zich, bij zijn verschijnen, voor doet als een 'engel des lichts'.

Lezen: II Cor. 11:13-15

De les die te leren is uit dit gedeelte uit Genesis is: Het instrument van satan (mens, demon) is vereenzelvigd met, of 'een met', de satan. God richt zich daarom in zijn spreken ook tot het 'instrument', zie: Gen. 3:14, Mat.16:23.

Deze vereniging verlaagt of vernederd het instrument: Gen. 3:14 "op uw buik zult gij gaan"; Luc. 22:3, Mat. 27:5 "daarop ging hij heen en verhing zich".

### **II. Het werk van de verleider**

1. Twijfel zaaien: Gen. 3:1 "Is het ook dat God gezegd heeft".

2. Toevoegen aan het woord van God: Vergelijk Gen. 2:17 met Gen. 3:3 "Noch die aanraken" - dat was niet het oorspronkelijke gebod maar er aan toegevoegd! Het afdoen is eveneens een truc van satan: Openb. 22:18-19.

3. Ontkennen van de letterlijke waarheid van Gods Woord: Gen. 3:4 "Gij (\*) zult niet sterven". Dit is hetzelfde als het "vergeestelijken" van de Schrift en bijvoorbeeld het ontkennen van de satan als persoon door te zeggen dat hij (slechts) een 'boze invloed' is.

4. Beroep op de hoogmoed: Gen. 3:5 "Gij zult als God wezen".... satan wist zelf heel goed waar hoogmoed toe zou leiden: Lees Jes. 14:12-14.

Deze verleiding resulteert in (Gen. 3:6) "En de vrouw zag dat de boom..... goed was om van te eten; dat hij een lust was voor het oog; begerlijk was om daardoor verstandig te worden.

Vergelijk dit eens met 1 Joh. 2:16-17. Het gevolg van deze verleiding is: Gen. 3:7-13.

### **III. God zoekt de mens**

Gen. 3:9 "de Heere God riep de mens"; Luk. 19:10 "om te zoeken en zalig te maken"; Joh. 4:23 "de Vader zoekt".

### **IV. De belofte van Eden**

Gen. 3:15 "tussen uw zaad en haar zaad" - dit wijst op Jezus; Hebr. 2:14-18 "verzoeken geleden

heeft"; zie o.a. Mat. 4:1-11.

Gen. 3:15, Targum Pseudo Jonathan "En ik zal vijandschap plaatsen tussen jou en tussen de vrouw en tussen het zaad van jouw kinderen en tussen het zaad van haar kinderen. En het zal zo zijn (als) de kinderen van de vrouw zullen bewak(r)en de geboden van de wet zij zullen mikken en slaan jou op je hoofd, maar zo zij verlaten de geboden van de wet jij zult worden gericht en bijlen in hun hiel, maar voor hen zal er genezing zijn en voor jou zal er geen genezing zijn en zij zullen voorbereiden om te maken genezing aan de hiel/om te maken vrede aan het einde in die dagen van koning messias".

Christus Jezus nam zo, volgens de belofte, de zonde weg. De zonde die door één mens -ADAM- in de wereld kwam, werd door één mens, CHRISTUS, weggenomen: Lees Rom. 5:12-15. Adam was een "tegenpool" van Christus.

---

Literatuur:

- Schematische Bijbellessen, C.I. Scofield;
- Bijbels Woordenboek, Dr. L.A. Snijders;
- Wat gelooft een Christen?, R.H. Matzken;
- Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament.

Nederlandse vertaling Genesis 3, Targum Pseudo Jonathan:  
Daniëlle Somer, student Semitische Talen en Culturen (Hebreeuws en Aramees) aan de R.U. te Groningen.

Noten:

(\*) Het 'Gij' is hier niet slechts een enkelvoudsvorm; vgl. Gen. 3:6 "En zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.

Adam stemde, als hoofd van zijn vrouw, toe in haar zonde en zondigde daarom evenééns. Hij was zelfs hoofdverantwoordelijke en had het zover niet mogen laten komen. Daarom wordt gesteld dat de zonde door Hém in de wereld kwam. Vergelijk ook: 1 Cor. 11:3, Efez. 5:23.

Het "op de vrouw afschuiven" van de zonde, door Adam - vgl. 3:12, wordt dan ook niet geaccepteerd door God: Gen. 3:17. De aarde is vervloekt vanwege het feit dat ADAM niet geluisterd heeft naar God, maar naar zijn vrouw. Eva kan daarom niet als "hoofdschuldige" voor de zondeval worden aangewezen!