

# HET EVANGELIE DELEN

<http://www.bijbelaktueel.nl>



*Bij deze studie is een Powerpoint-presentatie beschikbaar.  
Alle rechten © voorbehouden, R. Brinkman, Bijbel Aktueel, 2006.*

*Deze studie mag, zonder winst oogmerk en ongewijzigd, worden doorgegeven aan derden.*

## Het Evangelie Delen *Evangelisatie? Maar dan ánders!*

### Inhoudsopgave

<b>1. INLEIDING: EVANGELIE DÉLEN!</b> .....	<b>2</b>
WAT IS HET DOEL VAN EVANGELISATIE .....	2
SPREEK ER OVER .....	3
WAT IS HET EVANGELIE? .....	4
<b>2. GOD: DE SCHEPPER</b> .....	<b>5</b>
WERELDBESCHOUWINGEN .....	5
DE SCHEPPING – IN HET KORT .....	6
MOGELIJKE VRAGEN OVER DE SCHEPPING .....	7
SAMENVATTING .....	8
<b>3. DE VAL VAN DE MENS</b> .....	<b>8</b>
HET IS GOD ZIJN SCHULD .....	8
DE ONGEHOORZAME MENS .....	9
DE SCHEIDING .....	9
TEGENWERPINGEN .....	10
<b>4. CHRISTUS DE VERLOSSER</b> .....	<b>12</b>
EMO-CHRISTENDOM .....	12
DE KERN VAN HET EVANGELIE.....	13
HET DILEMMA .....	14
DE MENS KAN ZICHZELF NIET REDDEN .....	14
INTOLERANT .....	15
SAMENVATTEND .....	16
<b>5. HET ANTWOORD VAN DE MENS?</b> .....	<b>16</b>

# 1. Inleiding: Evangelie délen!

Vaak stellen we evangeliseren gelijk aan "verkondigen". In het Engels noemt men evangeliseren ook wel "*sharing the gospel*" oftewel: het **evangelie délen**! En eigenlijk is dat een veel mooiere term. We délen met anderen iets wat wij zelf hebben. Maar, hoe doe je dat?

Hoe geven we antwoord op onder andere de volgende vragen:

- Hoe wordt iemand een Christen?
- Wat is het Evangelie?
- Hoe kan iemand gered worden?
- Waarom zou iemand gered moeten worden?

Deze vragen moeten we kunnen beantwoorden wanneer we in contact komen met mensen die niet geloven. Toch kunnen we dat soms niet. In dit artikel wordt daarom hier verder op ingegaan. Als basis voor deze (uitgebreide) studie, is een Engelstalige serie preken gebruikt (vertaald) van Ds. William Marshall (Trinity Baptist Church, Sikeston, VS) en nader uitgewerkt.

## ***Wat is het doel van Evangelisatie***

Wanneer we mensen om ons heen willen vertellen van ons geloof, evangeliseren, dan moeten we weten wat het doel is hiervan. Maar we moeten ook weten wat het antwoord is op de vraag wat evangelisatie niet is. Vaak wordt namelijk vanuit een verkeerde opvatting of met een onjuiste doelstelling geëvangeliëerd.

Het doel van evangelisatie is niet

- mensen lid te maken van onze kerk;
  - mensen zich "lekker in hun vel" laten voelen;
  - mensen tevreden te stellen met hun huidige situatie of leefomstandigheden;
  - mensen "gerust te stellen" of te "sussen" over hun toekomst...
- enzovoorts.

Dit mag absoluut niet het doel zijn van het delen van het Evangelie met anderen. Helaas lijkt het er sterk op dat veel evangelisatie-programma's en methoden juist deze zaken tot hoofddoel hebben verheven. Natuurlijk geeft men dat niet toe, maar wanneer je het materiaal van dergelijke programma's en leerstellingen goed bestudeerd kan de conclusie niet anders zijn; we kunnen op zijn minst veilig vaststellen dat bovenstaande doelstellingen hun opvattingen, aanpak en programma's hebben beïnvloed.

Hiermee komen we bij een **belangrijke drijfveer voor evangelisatie**. Er zijn namelijk twee keuzen of opvattingen:

1. Als wij geloven of van mening zijn dat de bekering –of: wedergeboorte- van een mens niets minder is dan een regelrecht **wonder van God** dan zullen wij onze aanpak in overeenstemming laten zijn met het Wóórd van God, de Bijbel.
2. Als wij daarentegen van mening zijn dat evangelisatie "slechts" een methode is om een mens te bewegen zich aan te sluiten bij onze kerk of gemeente – hoe goed bedoeld ook – dan kunnen we ons met recht afvragen waarvoor we de Heilige Geest nodig hebben. Want, ... dan zouden we meer aan 'goede marketingtechnieken' hebben dan aan de inwoning van de Heilige Geest! Niet dat het onbelangrijk is dat onze gemeente groeit en mensen een 'christelijke wereldbeschouwing' hebben maar dat is simpelweg niet het doel!

In Efeze 2:9, 10 lezen we dat het geloof een gave van God is. Iets wat we niet zelf hebben verdiend of kunnen verdienen, maar een gift, een "kado", van God zélf. Het is ons gegeven door Hem. In Johannes 3;5 lezen we: "Jesus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,

**tenzij** iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan." – een ándere weg is er eenvoudigweg niet!

Voor het tot geloof komen van mensen zijn dus géén marketingtechnieken of programma's nodig, géén mooie verhalen.. **het is Gods Geest die iemand wederomgeboren doet worden** en het is **een gave van God**, een **regelrecht wonder** dat plaatsvindt in het leven van een mens.

Wanneer wij het Evangelie délen met mensen, evangeliseren, dan is niets anders dan meewerken aan dit grote wonder. Een wonder dat God wil bewerken in de levens van (andere) mensen en wij mogen daarin Zijn werktuig zijn. Als wij zó tegen evangelisatie aankijken, dan wordt **onze aanpak** afgestemd op dit **Goddelijke werk** en zullen we niet anders willen dan God Zijn werk laten doen, op een juiste, Bijbelse, manier.

### **Spreek er over**

Bij evangelisatie is het de kunst om kansen en gelegenheden te vinden om het Evangelie uit te dragen aan andere mensen. Delen met mensen die zónder dit Evangelie verloren zullen gaan! Zodat zij een keuze zullen maken, hun leven aan Jezus zullen geven en Zijn discipelen zullen worden.

#### 1. kansen en gelegenheden

Romeinen 10:14-17 zegt het volgende hierover:

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus."

Wij spreken over het Evangelie met andere mensen zodat zij het hóren én.. zullen geloven! Als wij als gelovigen er niet over spreken, hoe zullen ze het dán horen? En als zij het niet gehoord hebben, hoe zullen ze er dan in geloven? Hoewel sommigen benadrukken dat we via onze levensstijl moeten getuigen, en dat is ook waar, ontkomen we er eenvoudigweg niet aan óók in woord te getuigen van wat de Here Jezus heeft gedaan voor deze wereld. We móeten er over spreken, het is een Bijbelse opdracht.

#### 2. Discipelen maken

Een zeer belangrijk doel, zonet het hóófd-doel, van evangelisatie is: het maken van discipelen. Dat was immers de opdracht die de Here Jezus zélf gaf aan zijn leerlingen:

"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." (Matteüs 28:19). Discipelen zijn zij die niet alleen tot wedergeboorte komen maar ook ná dat moment de Here blijven volgen. In Johannes 8:31 lezen we:

"Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij"

We zijn dus **niet** slechts uitgezonden om mensen "een keuze" te laten maken, maar om ze tot discipelen te maken, tot volgelingen van Jezus Christus. Iemand lid maken van onze kerk of gemeente of mensen uitnodigen, in een dienst, om "hun hand op te steken" is één, maar ze tot echte **volgelingen van de Here** te maken, dát is heel iets anders!

Want: wat is een vólgeling? Een volgeling van Christus is iemand die dagelijks bereid is zijn kruis te dragen en de Here te volgen waarheen de Here hem ook leidt.

<p><b>Wedergeboorte is <u>een wonder</u> van God dat <u>het héle leven</u> van een mens veranderd. Onze opdracht is daarom ook om discipelen te maken.</b></p>
--

Als wij dit geloven en hiernaar handelen, dan kan het niet anders dan dat dit een enorme impact zal hebben op hoe wij evangeliseren en het goede nieuws met anderen delen.

### ***Wat is het Evangelie?***

Ook hier kijken we, noodgedwongen, kort naar wat het Evangelie niet is. We moeten hier noodzakelijkerwijs naar kijken omdat hierover de laatste jaren veel misverstanden zijn ontstaan.

Het Evangelie is niet:

- goed advies over hoe iemand een beter of succesvol leven zou kunnen leven;
- ook geen methode voor "zelfhulp";
- primair gericht op de "gevoelde noden van de mens" zoals eenzaamheid en depressie;
- het antwoord op "het ontbreken van een doel in je leven".

Dit zijn namelijk slechts **symptomen** van een veel groter, achterliggend, probleem.

Veel evangelisatiemethoden benaderen mensen vanuit de bovengenoemde opvattingen. En het zijn juist déze opvattingen en methoden die we moeten vermijden omdat ze **op de mens gericht** zijn, de mens centraal stellen. Het Evangelie van Jezus Christus gaat namelijk niet over de 'gevoelde noden' van de mens, maar **het gaat over God**. We moeten daarom ook **niet** de mens en zijn 'gevoelde noden' centraal stellen in ons evangelisatie-werk, maar God!

**De moderne evangelisatie-methoden en programma's zijn op de mens gericht. Zij stellen niet de Redding en Verlossing centraal maar doen aan symptoombestrijding!**

Wat is het Evangelie dan wél? En: hoe brengen wij dit over aan de mensen rondom ons? In feite is het Evangelie, de boodschap van Genade, te verdelen in vier hoofdthema's. Die gaan we verder uitwerken en ook praktische hulp en aanwijzingen geven over hoe we deze thema's kunnen overbrengen op ongelovige mensen.

### **Centraal in het Evangelie, de Bijbel, staat:**

1. God. De Schepper en de Rechter. Hij is Heilig;
2. De Mens. Opstandig tegen God en een zondaar.
3. Christus. Volledig God, volledig mens.  
Hij overwon de dood en versloeg de satan!
4. Het Bijbelse antwoord op deze feiten: zondebesef, bekering en ..  
Christus volgen!

Deze vier hoofdthema's zullen verder uitgewerkt worden, aan de hand van wat de Bijbel hierover leert. Het is noodzakelijk de Bijbel hierover te raadplegen, er serieus studie van te maken!

### **Matteüs 28:18-20**

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.



## 2. God: de Schepper

Eén van de, in deze tijd, meest omstreden uitgangspunten van de Christen is het feit dat hij of zij belijdt dat God de Schepper is van Hemel en Aarde. Zélf (vooraanstaande) Christenen ontkennen dit Bijbelse gegeven. Wanneer dit gegeven echter omstreden is, is het niet eenvoudig om nog met een serieus gezicht tegen iemand te zeggen dat je in de Bijbel gelooft! Als het één niet waar is, waarom zou dan het ander wél waar zijn?

Zonder de schepping is er óók géén zondeval. En zonder de zondeval, de opstand van de mens, géén zonde of opstand tegen haar Schepper: God.

Het éérste wat de Bijbel ons vertelt, als we deze openslaan is dit: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde." – Genesis 1:1. Als dat het éérste is wat we lezen, is dit blijkbaar belangrijk om te weten én geloven!

Ik was nooit een groot wiskundig wonder. Van alle lessen wiskunde ben ik het gros vergeten en kan ik niet (meer) toepassen. Maar de basis van de rekenkundige regels ken ik en benut ik nog dagelijks.



Als we die basis verwerpen, blijft er van de rest niets meer over. De rekenregels zijn dan volstrekt nutteloos geworden. Hetzelfde zien we wanneer we de éérste verzen van de Bijbel verwerpen. De básis voor ons belijden is weggenomen en we kunnen –hoewel sommige mensen menen van wél uiteraard- met de rest van de Bijbel dan ook niet meer uit de voeten.

Het verwerpen van God als de Schepper van Hemel en Aarde is het verwerpen van de (boodschap van de) Bijbel. We verwerpen daarmee God zélf. Hij zégt immers in Zijn Woord dát Hij de Schepper is! We **maken Hem tot een leugenaar** als wij als mensen, in onze hoogmoed, anderszins beweren.

Voordat we hier verder op in gaan, gaan we naar diverse andere, buiten-Bijbelse, wereldbeschouwingen. Deze zijn namelijk van invloed op hoe wij onze boodschap, het Evangelie, brengen.

### **Wereldbeschouwingen**

Een korte definitie van 'een wereldbeschouwing' is: de manier waarop een mens de wereld ziet, interpreteert en begrijpt. Een poging de werkelijkheid die waargenomen wordt onder woorden te brengen en er zin aan te geven.

De Christelijke wereldbeschouwing kan worden weergegeven als volgt: het Evangelie. Zoals God's Woord ons de wereld weergeeft is onze visie. Het is de bril waardoor wij de wereld en alles wat er in gebeurt waarnemen en zaken een plaats geven.

Andere wereldbeschouwingen, zoals bijvoorbeeld het atheïsme, agnosticisme en de diverse religies, proberen het Evangelie juist geheel of gedeeltelijk te ontkennen en ontkrachten, terwijl ze beter zouden kúnnen weten. We lezen hierover in de Bijbel, in

#### Romeinen 1:18-25

18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 21 Immers, hoewel zij God kenden,

hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 23 en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijk op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

### **Wij dienen ons hier ter dege van bewust te zijn in gesprekken met ongelovigen!**

Eén van de belangrijke taken die we daarom hebben, als gelovigen, is degeen die niet gelooft te overtuigen van de Waarheid van de Bijbel. Wij geloven immers dat de énige, wáre, Wereldbeschouwing de Christelijke, Bijbelse, beschouwing is.

#### Psalm 119:160

Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

⇒ Zie ook: Johannes 17:17, Efeze 1:13

Aangezien Gods Woord de Waarheid is, betekent dit tevens dat de andere wereldbeschouwingen **onwaarheden** bevatten. Dit moet wel zo zijn, aangezien zij de waarheid hebben verruild voor de leugen. Wij dienen daarom, in liefde, deze onwaarheden aan te tonen om zo de aanhanger van andere visies te laten inzien dat hij of zij een dwaling aanhangt of naloopt.

We **moeten** dit wel doen, omdat we toch niet kunnen beweren mensen lief te hebben en ze vervolgens in hun dwalingen te laten? We willen toch ook dat zij de waarheid leren kennen?

### ***De Schepping – in het kort***

Om het Evangelie te kunnen begrijpen, moeten we beginnen bij het begin: de schepping. Het eerste boek van de Bijbel, Genesis, onderwijst dat God de Schepper is van Hemel en Aarde.

*Genesis 1:1 - In den beginne schiep God de hemel en de aarde.*

Hij sprak en het was er. De mens werd geschapen 'naar zijn beeld'. Hij plaatste Adam en Eva in de hof en gaf ze alles wat ze nodig hadden. Hij gaf ze ook het gebod: "En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven." (Genesis 2:16, 17). God had het recht dit gebod uit te vaardigen aan de mens, aangezien zij zijn schepping waren.

De Bijbel geeft dus al in de eerste hoofdstukken weer wat de relatie is tussen God en mens:

1. Hij is de Schepper;
2. Zijn maaksel zijn wij (Ps 103:14)
3. Hij heeft ons het leven gegeven en heeft daarom het recht ons geboden op te leggen;
4. Wij zijn gemaakt ... om goede werken te doen! (Ef 2:10) Dingen die Hij goed acht voor ons en daarom voor ons "bereid heeft".

Hij is daarom degene die ons kán en mág en zál beoordelen. De mens is verantwoording schuldig aan zijn maker.

Het is van het grootste belang, daarom, dat de Evangelie-verkondiging en het Evangelie zelf begint bij de relatie tussen de mens en zijn Maker.

## **Mogelijke vragen over de Schepping**

Wanneer we spreken met ongelovigen over het Woord van God, en met name de Schepping, zullen er veel vragen opkomen. Er zijn eigenlijk twee groepen ongelovigen.

### **1. De Atheïst**

Iedereen die niet in God gelooft, is een Atheïst. Sommigen zullen dit zelf niet eens beseffen! Kenmerk van het Atheïsme is: ontkenning van het bestaan van God.

De meeste atheïsten geloven dat slechts het waarneembare de realiteit is. Zij geloven niet dat er meer is dan dat we zien. Aan de Atheïst kunnen we vragen

- a. hoe volgens hen de wereld ontstaan is. Als antwoord hierop kunnen wij getuigen van ons geloof in de Schepping van Hemel en Aarde, de mens en de ongehoorzaamheid van de mens – de zondeval – en het feit dat God hierop een antwoord heeft gegeven in Christus Jezus. Daarnaast kunnen we vertellen over het feit dat de Bijbel de wáárheid spreekt. De Bijbel benoemt ook de problemen die mensen hebben en geeft daar antwoorden op;
- b. wanneer volgens de atheïst de wereld ontstaan is door de evolutie, dan kunnen we dit weerleggen –wanneer we voldoende kennis hiervan hebben- of andere vragen aandragen zoals:
  - als we zijn geëvolueerd, waarop zijn dan morele waarden gebaseerd?
  - hoe weten we wat goed of fout is? Hoe komen we aan een geweten?
  - hoeveel toeval wil je in geloven?
  - wat is dan, wanneer we niet geloven, de betekenis of de zin van het leven?

### **2. Aan een onbekende god!?**

Hand 17:22-31.

Veel mensen ontkennen het recht dat God heeft hen te oordelen. Met overtuigde atheïsten kom je niet zo snel in contact. Maar mensen die ontkennen verantwoordelijkheid schuldig te zijn aan God des te meer! Vaak hebben ze wel een soort van godsbesef, denken "dat er wel iets meer moet zijn tussen hemel en aarde", maar weigeren daaraan consequenties te verbinden.

- a. het antwoord hierop moet zijn dat, wanneer je erkent dat er wel "iets meer moet zijn" dat "iets", die wij de Schepper noemen, dan toch ook zekere rechten naar jou toe heeft, zeker als aangetoond kan worden dat Hij het is die de mens gemaakt heeft?
- b. En als Hij de maker is, is Hij toch gerechtigd als Rechter over de mens op te treden? Vgl. Genesis 18:25, Psalm 50, Psalm 96:7-13, Hand 17:22-31, Openbaring 20:11-15.

We willen mensen niet hard veroordelen en vervolgens met een kluitje het riet insturen, maar we mogen ook niet verzwijgen dat zij een oordeel over zichzelf halen wanneer zij géén vergeving zoeken. Dus moeten we de mensen wijzen op Christus Jezus en wat hij voor ze gedaan heeft!

Tot slot is er nog een 3<sup>e</sup> groep mensen. Dat zijn zij die wel tot een kerk behoren, bijvoorbeeld er in zijn opgegroeid of randkerkelijk zijn, maar nooit een persoonlijke keuze voor de Here Jezus hebben gemaakt. Helaas moeten ook zij gerekend worden tot de 2<sup>e</sup> groep. Wel een soort van erkenning van de Here, maar zónder dat men er consequenties aan verbindt.

Daarnaast zijn er nog gelovigen die wel zeggen dat zij wedergeboren zijn, maar die toch - onder invloed van moderne stromingen en opvattingen- inmiddels de wereldse opvattingen met betrekking tot ondermeer de Schepping in hun geloof laten doorwerken. Zij geloven bijvoorbeeld in een 'intelligent ontwerp' of mixen evolutie met schepping. Dit is een dwaling, en het bespreken er van valt buiten het bestek van dit onderwerp. Toch zijn de argumenten er tegen dezelfde als die we gebruiken wanneer we spreken met ongelovigen.

## **Samenvatting**

Het is uitermate belangrijk dat wij zelf deze zaken geloven en onderschrijven. Het is niet alleen een geloofszaak. We kunnen in veel opzichten deze zaken ook, zelfs vanuit de wetenschap, bewijzen.

Dit is ook steeds vaker noodzakelijk. Voor de moderne mens geldt immers dat het bewijs vanuit de Bijbel net zoveel als géén bewijs is. De Bijbel ként en aanvaard men niet.

De kern van onze boodschap is daarom afhankelijk van drie uitgangspunten:

- Het is belangrijk dat God als Schepper erkend wordt!
- God is de rechtvaardige Rechter.  
*Hij heeft het recht ons te oordelen omdat Hij onze schepper is en wij daarom verantwoording aan Hem schuldig zijn!*
- De mens is ongehoorzaam aan God en heeft Redding nodig

Aanvaarding dat God de Schepper is heeft dus consequenties. wanneer iemand daarvan overtuigd is of raakt is de volgende stap: erkenning dat er sprake is van ongehoorzaamheid áán deze Schepper van Hemel en Aarde...!

## **3. De val van de mens**

De meeste mensen zullen, wanneer je met ze spreekt, eerlijk moeten toegeven dat er iets ernstig mis is met deze wereld. Iedereen die een béétje geïnteresseerd is in de wereld om hem heen zit toch dat er veel misstanden zijn, dat de rijkdom oneerlijk verdeeld is, dat er veel leed is, .. en dat de mensheid absoluut niet in staat is deze problemen op te lossen.

### ***Het is God zijn schuld***

Sommigen gaan zelfs zo ver God de schuld te geven hiervan. Het antwoord op déze beschuldiging aan het adres is verbluffend eenvoudig overigens. Anne Graham, dochter van de bekende predikant, werd hier ook naar gevraagd naar aanleiding van de orkaan Katrina, de Tsunami's e.d.

De vraag was: "Waarom laat God dat allemaal toe?". Hoe vaak horen we die vraag niet van ongelovige mensen? Of zelfs van zij die zich gelovigen noemen?

Anne Graham's antwoord was verbluffend eenvoudig én waar:

"Hoe kunnen we verwachten dat God ons Zijn zegen en bescherming geeft als we van Hem eisen dat hij vertrekt uit onze levens? [...] Vreemd hoe mensen eenvoudigweg God en Zijn Woord vertrapten en zich dan vervolgens afvragen waarom de wereld naar de hel gaat".

De mensheid heeft er een handje van om **God de schuld te geven**, op zijn minst in vragende zin: "Waarom, als er een God is, laat Hij toe dat..?". Maar Anne Graham maakt heel duidelijk dat we **niet het recht hebben deze vraag te stellen**. Want als we van God vragen "te vertrekken uit ons leven", oftewel Hem niet eens wensen te kennen of érkennen... waarom zou Hij dan zich nog bemoeien met ons? Juist wanneer de mensen, de mensheid, zich serieus zou inspannen om God te zoeken en te leven naar Zijn Woord, de Bijbel, dán zou er inderdaad een totaal andere wereld ontstaan waarin geen ruimte meer is voor oorlog, bedrog, overspel, elkaar benadelen, etc, etc.

Wanneer iemand dus aankomt met de opmerking: "Het is God zijn schuld" is onze wedervraag: "Geloof jij in God dan? Wil je leven naar Zijn geboden?". Is het niet de mens zélf die dit alles veroorzaakt?



## **De ongehoorzame mens**

Wanneer we verder lezen in de Bijbel, lezen we al in het 3<sup>e</sup> hoofdstuk over het feit dat de mens ongehoorzaam werd aan God. Eva en Adam overtraden Zijn gebod.

Wat was hun zonde? **Ongehoorzaamheid**. Ze mochten álles. Op één ding na. En juist dat éne deden ze. Was het zo erg dat ze van de boom van Kennis aten? Nee. Het ging om het motief dat er aan ten grondslag lag: **aan God gelijk willen zijn**. Zélf bepalen wat goed of fout is, buiten God om.

De leus "Geen God en Geen Meester" is er niet voor niets gekomen. Het is dé uitdrukking van ongehoorzaamheid aan God's Woord geworden.

Er is, in Nederland, zelfs een genootschap dat elk jaar een prijs uitreikt, de zogenaamde 'geuzenprijs' aan iedereen die zich in dit kader onderscheiden heeft:

*"de Geuzenprijs is bedoeld als 'een hommage aan signalen van het creatief vermogen van de vrije, kritische geest en als bijdrage tot de uitstraling van een volwassen, ongecomplexeerde vrijzinnigheid'.* (Wikipedia)

**Dít** is dan ook **DE ERFZONDE**. Elk mens is behept hiermee, het zich willen ontworstelen aan gezag van mensen is een eerste symptoom maar boven alles: het zich willen ontworstelen aan het gezag van God. Gezag **dat Hem rechtens toekomt** wordt Hem ontzegd.

De éérste drie hoofdstukken van de Romeinenbrief handelen hierover. In hoofdstuk 3:23 lezen we: "Want **allen hebben gezondigd** en **derven de heerlijkheid Gods**". Met andere woorden: men **zal het mislopen**, niet gaan krijgen. In de NBV-vertaling wordt dit vertaald met "ontberen". Het zal je nu én later gaan **ontbreken aan God's heerlijkheid** wanneer je blijft vasthouden aan het eigen ik, wanneer je zelf wel eventjes wilt bepalen wie je dient **of niet...** God **kán** dit niet accepteren. Hij **zál** dit niet accepteren.

**Mensen die God de schuld geven, draaien de zaak om. Zij zijn zélf schuldig en zullen dit ook blijven tenzij zij zich met Hem verzoenen. 2 Korinthe 5:20**

De **mens** is daarmee de **veroorzaker** van de problemen, niet God! We moeten de zaak dan ook durven benoemen en recht door zee zijn. We hebben het over de zonde. Niet "je doel missen" of andere verzachtende termen. God zegt dat wij **ZONDAARS** zijn. Een ieder die niet geloofd is een zondaar. Zoals Romeinen 3:23 het zei "Want **allen hebben gezondigd** en derven de heerlijkheid Gods". Niemand uitgezonderd.

- We op onszelf gericht omdat ... we zondaars zijn;
- We laten anderen stikken omdat ... we zondaars zijn;
- We laten anderen letterlijk sterven van de honger omdat ... we zondaars zijn.
- Enzovoorts!

De **zonde** ligt aan alle problemen ten grondslag. De wereld is gevallen in de zonde, en gaat er aan kapot. De zonde is door de satan in de wereld gebracht en de Here Jezus noemt hem dan ook niet voor niets de **mensenmoordenaar**. Letterlijk en figuurlijk.

## **De scheiding**

Wanneer we als mensen willen blijven in de zonde, moeten we ook de consequenties dragen en daarvan niet de schuld aan God geven maar aan degene die ze in de wereld heeft gebracht (de satan) en... **aan ons zelf!** We kiezen er dan toch immers voor God niet te dienen?

Zonde is daarmee de oorzaak van de scheiding tussen God en mens. We zondigen niet in de eerste plaats tegen elkaar! We zondigen tegen God! Dat is wat we de wereld moeten voorhouden. Niet dat we er 'met een paar aanpassingen in de leefstijl' of 'christelijk gedrag' wel komen. Nee, God wil dat we bréken met de zonde en Hem gaan dienen!

Wanneer we dus in gesprek zijn met niet gelovigen moeten wij ze voorhouden dat het noodzakelijk is een keuze te maken. Te breken met de zonde, en een nieuwe levenswandel te kiezen.

#### Romeinen 6:4

“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.”

De mens is daarom hopeloos verloren. Dát is de boodschap die we hebben te vertellen. Maar als we daar een punt zouden zetten, dan was het een trieste zaak. Wanneer een mens dit tot zich laat doordringen zou tevens het besef moeten doordringen dat hij hopeloos verloren is, ténzij... er iets of iemand is die hem helpt. Die de zaak met God in het reine kan brengen voor hem. Want zelf kan de mens het niet, omdat God niet kan toestaan dat de mens dat zelf doet gezien zijn staat. God is heilig. Hoe zal een zondig mens voor Hem kunnen verschijnen?

Het geweldige nieuws dat we mogen brengen is: Christus Jezus heeft de zaak in orde gemaakt. Hij heeft zijn leven gegeven als offer voor de mens die in het reine wil komen met God.

#### **Tegenwerpingen**

Wanneer we een dergelijke boodschap hebben of brengen, dan kan het niet anders dan dat er veel tegenwerpingen komen. De gedachte alléén al, voor veel mensen, dat ze een zondaar zouden zijn is voor hen totaal verwerpelijk. Het is dan ook soms als water naar de zee dragen wanneer we met sommigen spreken over het Evangelie.

In Lukas 9 lezen we dat de Here de discipelen de opdracht had gegeven te prediken in Israël. Maar wat als men niet luisterde naar de boodschap waarmee Hij ze had gezonden?

In het 5<sup>e</sup> vers staat:

*“En zijn er, die u niet willen ontvangen, gaat dan weg uit die stad en schudt het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen.”.*

Ga géén oeverloze discussies aan met mensen waarvan u al snel merkt dat zij de boodschap pertinent weigeren te geloven. In de tijd die u aan hen spendeert had u misschien al wel 2 of 3 anderen die wél God zoeken en gráág horen hoe ze gered kunnen worden het evangelie vertellen. Vandáár dat de Here zegt dat ze verder moeten trekken als mensen hen niet willen ontvangen. Er was haast geboden, want het Koninkrijk stond op aanbreeken. Ook nú is er haast geboden, **want de Here Jezus komt spoedig!!**

Veel mensen menen ook de boodschap van het Evangelie aan de kant te kunnen leggen door te stellen: "God is toch liefde? Dan zal hij mij zeker ontzien". Of: "Als God liefde is, waarom zou hij mij dan straffen voor mijn zonde?". Dat is het minimaliseren van God's Heiligheid en Rechtvaardigheid in het licht van zijn liefde. Zijn Liefde hééft Hij getoond in de kruisdood en opstanding van Christus Jezus waardoor de zonde en het loon er op –de dood- overwonnen is.

#### 1 Petrus 1:13-16

13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: **'Wees heilig, want ik ben heilig.'**

Heilig betekent:

- dat we apart gezet zijn voor God;
- dat we daarom moeten leven als voor God geheiligd, apart gezet.

We kunnen daarom niet mensen laten 'wegkomen' met opmerkingen als dat God liefdevol is en daarom hun zonden wel door de vingers zal zien. Neen, God móet, en dat hebben we inmiddels al een paar keer gezien, als Schepper van de mens deze mens beoordelen en zelfs véroordelen wanneer deze weigert om zich te onderwerpen aan Hem.

Een andere uitvlucht is: "Ja hoor eens, ik heb misschien wel eens gezondigd, maar slécht ben ik niet hoor!". Dat is een verkeerd begrip van "slecht zijn". Want zoals we eerder zagen is élk mens behept met de erfzonde. Ook al ben is men zelf van mening dat men wel een goed leven leidt, God ziet dat anders. Wederom neemt de mens zichzelf de maat, bepaalt zijn éigen maatstaf en wil daarmee feitelijk bepalen of God hem wel of niet moet aannemen. Maar zó werkt dat niet! Het is God die bepaalt wie wel of niet behouden wordt en het is ook God die hiervoor een aangewezen weg heeft gegeven.

Wanneer een mens zo lichtvoetig over de zonde denkt, dat zo gemakkelijk opneemt allemaal, dan moeten we daar een Bijbels antwoord tegenover kunnen stellen.

#### Romeinen 3:9-18

9 Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, **dat zij allen onder de zonde zijn**, 10 gelijk geschreven staat:

**Niemand is rechtvaardig, ook niet één**, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

13 Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen;

14 hun mond is van vloek en bitterheid vol;

15 Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten, 16 verwoesting en ellende zijn op hun wegen, 17 en de weg des vredes kennen zij niet. 18 De vreze Gods staat hun niet voor ogen.

***Als de zonde "niet zo erg" was...***

***als God dan toch "de zonde met de mantel der liefde bedekt", ...***

***wáárom dan moest Christus Jezus er voor sterven?***

De mens minimaliseert

- de val van de mens;
- de Heiligheid van God;
- zijn eigen zonde...

Dit gaat vaak hand-in-hand. Als we deze tegenwerpingen krijgen, dan moeten we de Heiligheid en Rechtvaardigheid van God benadrukken. En tevens benadrukken wat de Bijbel zegt van de zonde. Dat God deze niet kán verdragen. Dat Hij daarom Christus Jezus zond. Om de zonde weg te nemen.

## 4. Christus de Verlosser

Wanneer we zover zijn gekomen in het spreken over de Bijbel, dan moet het onze gesprekspartners wel duidelijk zijn dat er enorm dilemma is: hoe kan God mensen liefhebben wanneer ze Hém **niet** liefhebben en in opstand zijn gekomen tegen Hem? Hoe kan dat ooit nog goed komen tussen God en de mensheid?

Wanneer we spreken over het Evangelie, met ongelovige mensen, maken we vaak de fout te beginnen op dit punt. In plaats van hen te doordringen van de situatie waarin zij zich bevinden, starten we met de oplossing. Terecht dat veel mensen dan reageren met: "Wat moet ik daarmee?".

We willen als Christenen niet meer praten over de zonde, dat is achterhaald. Dus beginnen we bij Jezus. En hoeveel hij van de mensen hield. Dat hij een oplossing is voor de problemen die mensen **ervaren of voelen**. Opeens wordt Jezus de oplossing voor allerlei alledaagse luxe-problemen **van de westerse mens**.



### **Emo-Christendom**

In de Visie nummer 40, van begin oktober 2006, stond een interessant artikel over het "Emotiegeloof": geloof waarbij het eigen ik, de mens en zijn gevoelens, centraal staat.

*Mensen van nu, en dan met name jongeren, lijken continue bezig met de vraag: "Ontplooi ik mij wel genoeg en past dit wel bij me"? Met een grote focus op gevoel, op emoties. Ook in het geloof lijkt ervaring steeds belangrijker te worden.*

In het artikel komt naar voren dat een evangelisatiewerker, Stefan Paas, van de Christelijk Gereformeerde kerken vast moet stellen dat de mens steeds meer op zichzelf gericht wordt en er een enorme nadruk ligt op 'jezelf ontplooien', 'authentiek zijn', 'naar binnen kijken'. Dit alles vanuit het **gevoel**.

*Paas: Dit mensbeeld dateert al uit de romantiek in de 18<sup>e</sup> en de 19<sup>e</sup> eeuw. Toen was het naar binnen kijken echter alleen weggelegd voor de elite. De gewone mensen waren vooral bezig met het hoofd boven water houden. Aan het einde van de 20<sup>e</sup> eeuw zie je dat dit romantische zelfbeeld is gedemocratiseerd. We hebben het allemaal zo goed dat we ons kunnen bezighouden met deze luxe zaken. Heel veel mensen in de wereld zullen hier nooit aan toe komen. Maar Nederlanders kunnen het zich permitteren.*

Paas raakt hier de kern. De **westerse** mens is niet op zoek naar een Verlosser. Als ze al op zoek zijn naar een **geloofservaring** is dat naar een "prettig geloof" dat hem of haar bevalt.

Christenen worden door dit denken zwaar beïnvloed. Het is een olievlek die steeds verder uitdijt in de kerken en gemeenten. Paas constateert dan ook dat je veel **kerkelijk toerisme** hebt, als ik het zo mag noemen. Men hopt van het ene gezellige samenzijn naar het andere. Als in de éne kerk niet genoeg te beleven is, je gevoelsleven niet voldoende bevredigt wordt, zoek je het in een andere kerkelijk gemeenschap waar wél iets te beleven valt. Hij zegt:

*Je ziet ook dat veel christenen maar wat rondzwerven van ervaring naar ervaring. Zonder ergens te wortelen. Ze willen niks missen, maar missen daardoor heel veel. Sommige christenen overschreeuwen zichzelf als ze **zeggen** God te ervaren. Ik ontmoet eigenlijk heel veel christenen die maar bar weinig voelen van God.*

*Zij kunnen zich soms schuldig daarover voelen. Maar in de Bijbel staan heel veel verhalen over mensen die veel minder ervaren van God dan veel moderne mensen zeggen te doen...*

En verder lezen we:

*In gesprek met niet-Christenen moeten we oppassen met de reactie "Het geloof voelt zo goed voor mij! Het werkt echt". Volgens Paas levert dat een gevaarlijke situatie op: "Het Christelijk geloof zorgt er **niet** voor dat je aardse leven wérkt, dat je leven als Christen er makkelijker op wordt. Uiteindelijk geloven we omdat het wáár is en niet omdat het "werkt".*

En tot slot merkt Paas op:

*Bij het laatste oordeel vraagt God niet "Heb je wel genoeg gediscussieerd of ervaren?" Maar veel eerder "Heb je gedaan wat ik vroeg?" – begrijp me niet verkeerd; ik ben graag bezig met theologie en de Bijbel. Ik juich het toe. Maar stap niet over een arme Lazarus op de stoep heen op weg naar de volgende geloofsbeleving of discussiebijeenkomst.*

Paas slaat de spijker op z'n kop. Hij ziet dat mensen op zoek zijn naar ervaringen, en deze centraal stellen. Deze ervaringen zijn '**het**'. Er is zelfs als een woord voor: **emo-Christenen**.

Deze emo-Christenen proberen anderen te overtuigen van het feit dat geloven 'goed voelt'. Maar het is een opvatting of "ervaring" die **een ongelovige helemaal niets doet!**

Daarom zien we ook dat kerken die de mens centraal stellen, en zijn gevoelde noden of zucht naar ervaring, alléén maar Christenen bereiken die dat óók zoeken. Ze lijken heel succesvol, en zelfs heel hard te groeien,... maar: het is "groei" die **geen groei is**. Natuurlijk, dit type prediking en kerkdiensten trekt volle zalen. Totdat de volgende hype voorbij komt en men weer verder hopt. En om dat te voorkomen, introduceert men zelf in de eigen kerk na verloop van tijd maar weer een nieuw programma, een nieuwe beleving, etc. De basis van dergelijke kerken blijft echter wankel en voor men het weet kan de zaak als een pudding in elkaar zakken.

Ongelovigen zijn hier niet of nauwelijks in geïnteresseerd. Wat maakt hun dat nou uit of het gezellig is in de kerk en je daar zo lekker kan "kicken op Jezus", zoals ik op TV eens iemand hoorde zeggen? Zij slapen liever uit!

Als men als ongelovige dergelijke ervaringen (gezelligheid, samen iets ondernemen) zoekt, kan men net zo goed naar het voetbalstadion gaan. En.. dat doet men dan ook.

### ***De kern van het Evangelie***

Het Evangelie van Christus Jezus, dat ons gegeven is **om de wereld tot Zijn discipelen te maken**, is zo verworden tot een theatershow. Tot een "ervaring". Of tot een gezellig samenzijn. **Maar dáárvoor was de Here toch niet gestorven op Golgotha???**

De boodschap van het Evangelie, de boodschap die we als gemeente van Christus dienen te brengen is:

- Het werk van Christus is het centrum van het Evangelie;
- Het werk van Christus is het centrum van de Wereldgeschiedenis;
- Het werk van Christus dient het centrum te zijn van onze verkondiging!

Als we ook maar iets communiceren aan de wereld om ons heen, dan is het dat wij hoop hebben omdat Jezus Christus is gestorven en opgestaan!

## **Het dilemma**

Het dilemma waar de mens mee geconfronteerd werd in het Oude Testament was dat de wet, die toch levenbrengend moest zijn, niet kon worden volbracht. Dat de scheiding tussen God en mens overeind bleef. Pas in het Nieuwe Testament komt daar de oplossing voor het zondeprobleem. Christus Jezus, als perfecte offer en Middelaar tussen God en Mens. Door Hém wordt de zonde weggenomen in deze wereld.

Christus overwon de vijanden van de mens: de zonde, de dood en degene die ze in deze wereld had gebracht: de satan. En niet alleen dat: door Christus werd het voor de mens weer mogelijk om vrij tot God te gaan en een relatie met God te krijgen:

### Romeinen 3:21-26

21 Thans is echter **buiten de wet om** gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel **gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus**, voor allen, **die geloven**; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten worden – 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

Dóór het geloof in Christus Jezus wordt een mens gerechtvaardigd, vrij van zijn zonde. Op geen enkele andere wijze! En we worden gerechtvaardigd omdat Christus rechtvaardig was. Hij, zonder zonden, nam de zonde op zich.

### 2 Korinthe 5:21

Hem, **die geen zonde gekend heeft**, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods **in** Hem.

Veel mensen vragen zich af waarom God zo wreed was om zijn eigen zoon te offeren. Welnu, ik kan hier niet héél diep op ingaan, maar we moeten vasthouden aan de gedachte dat **Christus Jezus God zélf was**, in de gestalte van een mens. Feitelijk offerde God dus zichzelf voor de mensheid. Dit is een van de 'geheimenissen'. Geen mens is in staat de wet te houden en zal er zeker niet door gered kunnen worden. Paulus zegt dan ook in Galaten 2:16: "Want uit werken der wet **zal geen vlees gerechtvaardigd worden.**"

## **De mens kan zichzelf niet redden**

Het is voor een mens volslagen onmogelijk zichzelf te redden.

- Toespraak Petrus: Handelingen 2:14-40
- Romeinen 5:6-11. Door Christus verzoend
- Galaten 3:10-14. Wie het van de wet verwachten..
- 1 Johannes 4:10. God heeft ons liefgehad

*Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. (1 Jh. 4:10)*

In onze verkondiging van het Evangelie dient dan hierop ook de nadruk te liggen. Een mens hééft een Verlosser, een Middelaar, nodig om tot God te kunnen naderen. Deze Middelaar is Christus Jezus. In Johannes 14:6 zegt Hij dan ook "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; **niemand** komt tot de Vader **dan door Mij.**"

Hiermee vallen "alternatieve opvattingen" als de "alverzoening" dan ook keihard af. Het is onmogelijk buiten Christus om, buiten een persoonlijke keuze voor Hem, u met God te verzoenen. Niemand kan tot God naderen door Jezus.

### Matteüs 26:34-46

36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. 37 En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs mede en Hij begon bedroefd en beangst te worden. 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij. 39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 40 En Hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Waart gijlieden zo weinig bij machte één uur met Mij te waken? 41 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 42 Wederom, ten tweeden male, ging Hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede! 43 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. 44 En Hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derden male, opnieuw dezelfde woorden sprekende. 45 Toen kwam Hij bij de discipelen en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Zie, de ure is nabijgekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. 46 Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.

Tot **drie maal toe** vraagt de Here "indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan".

Let wel: **indien het mogelijk is**. Maar het was dus niet mogelijk. Er was maar één manier waarop de wereld weer met God verzoend kon worden. De zonde, door één mens in de wereld gebracht, kon ook maar door één mens worden weggenomen.

**Wanneer wij zeggen dat er *buiten het kruis* verlossing mogelijk is zeggen wij dat Christus Jezus *onnodig geleden heeft* en ..  
*volledig onnodig de straf van God droeg.***

Dit soort zaken leren of accepteren in de Gemeente of onderwijzen aan ongelovigen is daarmee een regelrechte ketterij. Onze boodschap móet daarom zijn dat er slechts één weg is tot behoud en dat is: aanvaarding van Christus Jezus.

### ***Intolerant***

Zijn wij daarmee intolerant? Bijvoorbeeld ten opzichte van andere religies? Als tolerantie betekent dat ik het werk van Christus moet bagatelliseren dan ben ik liever intolerant! Het is, daarbij, toch weinig liefdevol onze medemens, onder het mom van "respect" of "tolerantie", **verloren** te laten gaan?

Dit geldt dus ook voor het tolerant zijn richting andere religies. Wanneer we zeggen dat het inderdaad mogelijk is dat mensen via andere geloofsopvattingen gered kunnen worden, dat bijvoorbeeld allah dezelfde god is als de God van Israël, dan doen we aan pluralisme. Er zijn, dat valt niet te ontkennen, veel mensen op deze wereld die wij als "goede mensen" bestempelen. Goede moslims, goede humanisten, vul maar in. Echter, volgens de Bijbel is er alléén vergeving mogelijk voor hen die Christus Jezus aanvaardden.

We moeten daarom "goed zijn" niet verwarren met "gerechtvaardigd zijn". Dat zijn twee compleet verschillende werelden. Veel godsdiensten kennen aanhangers die op zich prima mensen zijn. De godsdiensten en wereldbeschouwingen kennen opvattingen die ons zelfs kunnen aanspreken. Maar géén van hen kent een oplossing voor het probleem dat **ZONDE** heet.

Wanneer we de wereld niet durven voorhouden, uit zogenaamd respect voor andermans denkwijze of uit misplaatste tolerantie, dat ze verloren gaat zonder Jezus Christus zullen er veel "goede mensen" verloren gaan!

## **Samenvattend**

Tot nu toe hebben we het volgende gezien.

1. de Schepping toont aan dat de mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. God heeft geen robots geschapen maar denkende wezens die zelfstandig kunnen handelen en optreden;
2. de zondeval toont dat de mens zelf schuldig is aan de situatie waarin hij zich bevindt en zelf verantwoordelijk is voor zijn zonden. Dat geen mens onschuldig is!
3. Christus Verlossingswerk is noodzakelijk voor de mens om weer tot God te kunnen naderen.

Wij moeten daarom in onze boodschap géén water bij de wijn doen en volledig helder hierover communiceren!

## **5. Het antwoord van de Mens?**

Wanneer je auto's of andere producten verkoopt weet je misschien hoe belangrijk het is om, om het zo te zeggen, de "deal af te ronden" oftewel: de koop moet rond. Als je een product koopt of verkoopt is de slothandeling vaak een handdruk, of, wanneer je het formeel wilt regelen zet je iets op papier. Er dient een handeling te volgen anders is er géén koop!

Als je een auto verkoopt, en tegen de geïnteresseerde koper na de verkooppraat en de proefrit zegt: "Nou, doe er je voordeel mee", verkoop je geen auto's. Dan ben je een slechte verkoper! Nee, je probeert natuurlijk de prijs aan de orde te brengen en de koop te sluiten! Anders is alles voor niets geweest.

Vaak zien we dat wanneer mensen het Evangelie vertellen aan het einde van het verhaal gezegd wordt: "Wil je met me bidden om Jezus in je hart te vragen?". Of, tijdens sommige diensten wordt mensen gevraagd om hun hand op te steken "om een nieuw leven te beginnen met Jezus". Dat is uiteraard goed bedoeld, maar is dat wat we willen? Is dat wat we moeten doen? De "**koop rond maken**"?

We spannen ons in om mensen te doordringen van het feit dat ze zondaars zijn die redding nodig hebben. Dat ze in rebellie leven tegen God. Dat zij **vergeving nodig hebben**.

Hoe kun je vergeving krijgen voor iets wat je niet noemt? Daarom moeten mensen hun zonden belijden voor God en Jezus aanvaarden als hét zoenmiddel. Daarna –en dan komen we terug op het begin van deze presentatie- dienen we ze verder te helpen om ware discipelen van Christus Jezus te worden.

Handelingen 2:37-41 (zie evt. ook *Matteüs 16:24,25*, *1 Johannes 3:4-10*)

37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. 41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Bekering = het afkeren van je oude, zondige, leven. Een nieuw leven beginnen met Christus Jezus. Wanneer wij dus met iemand spreken over het Evangelie dan moeten wij deze mens duidelijk maken dat het niet moet blijven bij een hand opsteken of 'Jezus in het hart vragen' maar dat het veel méér inhoudt. Afkeren van de zonde, vergeving van de zonde vragen, Christus aanvaarden en... **een nieuw leven beginnen**.